

Kampioen Ab Lokers

"Waarom hebben ze mij uitgekozen". Ab Lokers is duidelijk verbaasd omdat hij een van de uitverkorenen is om een praatje mee te maken. Toch begint hij meteen in allerlei kasten en laden naar oude foto's en krantenknipsels te zoeken. Op enkele foto's staat Ab al schaatsend afgebeeld op de baan van het Verlaat in Klundert en op de kunstijsbaan in Dordrecht. Een smal donker baardje siert zijn gezicht. Het krantenknipsel is van 1970. Ab was toen 18 jaar en deed mee aan de Brabantse kampioenschappen op de kunstijsbaan in Eindhoven. Hij werd bij de B junioren dertiende

"Ik leerde schaatsen in de strenge winter van 1962-63" Er lag toen maanden lang ijs op het Verlaat. Ab was toen 10 jaar oud en zijn eerste meters schaatste hij op "friesjes". Al snel werden er houten noren gekocht maar de 40 gulden waren een rib uit het lijf van vader en moeder Lokers. De winter duurde zo lang dat er nog, voordat hij om was, stalen noren kwamen. Ab bleek op schaatsgebied een natuurtalent te zijn.. Stiekem deed hij mee met de wedstrijd op het Verlaat bij de 11 en 12 jarigen. Dat moest wel omdat er voor 10 jarigen geen echte wedstrijd was. Aan het eind van de dag werd toch voor deze groep nog een wedstrijdje op poten gezet. Jammer genoeg voor Ab zat een van de juryleden niet te slapen. Hij werd van het ijs gehaald en mocht niet mee doen. "Als kind zijnde begreep ik hier niets van " weet hij zich nog te herinneren.

Kampioen

Na de strenge winter van 1962 kwamen er nog enkele winters waarin geschaatst kon worden. Dat waren er toch te weinig voor Ab om zich te blijven ontwikkelen. Hij werd wel lid van de West-Brabantse schaatsvereniging De Striene. Deze club werd in 1964 opgericht, dus Ab was een van de eerste leden. Hij trainde onder de legendarische Jan Blok. Er werd op een doordeweekse avond gereden op de baan in Eindhoven. Toen werd het trainingsuur verzet naar de zondagmorgen. "En toen was het klaar" Ab bedoeld hiermee dat hij op zondagmorgen van zijn ouders niet mocht sporten, laat staan schaatsen. De schaatscarrière van Ab was in de kiem gesmoord. Toch werd hij nog vier maal overall kampioen van de Klundertse IJclub. Nog één maal kwam er een opleving. Dat was toen hij bij de marechaussee zat in Apeldoorn. Als chauffeur van dienst bracht hij geselecteerde schaatsers naar de kunstijsbaan in Deventer. Op een dag nam hij zijn schaatsen mee en reed meteen iedereen het snot voor de ogen.

Handtekening *Ab Lokers*

19... 1970



Naam *Ab. Lokers*

Geboortedatum *30-10-52*

Adres *Steinstraat 2*

te *Klundert*



FEDERATIE-BUREAUX MEDISCHE SPORTKEURING

Keuringsverklaring van het Bureau: *ROSENDAAL*

Ondergetekende verklaart, dat *A. Lokers*

geboren *30-10-52* lid van de vereniging *"De Striene"*

te *Eindhoven* op *geboortedag* werd goed-

gekeurd voor het deelnemen aan *de lokale wedstrijden*

Namens het Bureau:

[Handwritten signature]

Herkeuring verplicht na ernstige ziekte of ongeval.

F.M.S. No. 18



Landmacht

"Waar heb jij schaatsen geleerd" vroeg de adjudant. "Op het ijs natuurlijk" antwoorden Ab laconiek. "Mijn kostje was gekocht" .. Ab werd overal van vrijgesteld om te kunnen schaatsen. Hij werd in dat jaar meteen tweede bij de kampioenschappen van de marechaussee. Dit kampioenschap werd toen verreden over drie afstanden, 500 m. 1500 m. en 3000 m. Heel diep moet Ab nadenken over zijn snelste tijden. Na enig peinzen weet hij ze. Zijn snelste tijd op de 500 meter was 48 seconden en die over de 1500 meter 2 minuten en 24 seconden. "Nu rijden ze dat met twee vingers in de neus" .. Zomers fietste Ab. Ook heeft hij nog geprobeerd te skeeleren maar daar was hij te zwaar voor. Na een ongeluk stopte hij zo'n 25 jaar geleden met het fietsen. Twee jaar geleden is hij weer gaan schaatsen in Breda en enkele maanden terug ook weer gaan fietsen. Hij heeft ook gevoetbald, gevolleybald en bij Spido gegymd. "Maar schaatsen is het mooiste wat er is".

Schaatsen in Klundert

Over het schaatsen in Klundert weet hij te vertellen dat het in ieder geval altijd heel gezellig was op het Verlaat. Iedereen ging er schaatsen. Er werden wedstrijden gereden op een baantje van 225 meter. "Je kreeg een hele dikke linker kuit van het beentje over". Soms werd er over de hele lengte een rechte baan uitgezet met bij de Topeliusschool een keerpunt en dan weer terug. "Officiële wedstrijden van de KNSB zijn er hier nooit gereden" .. Hij vindt het wel jammer dat er nooit een ovale baan op bijvoorbeeld de korfbalvelden is aangelegd. "Gewoon een dijkje eromheen, water erop en klaar is Kees". Lange toertochten heeft Ab nooit gereden. Dat trok hem niet.

